

# Sangen om Frederiksdal

Tekst & Musik: Valther Troelsen

**Frederiksdal – mit livs oase på heden**

**Frederiksdal – med skov for oven, og lyng for neden**

**Hvor jeg end i verden rejser – vil jeg altid vær' loyal**

**Mod min dejlige hjemstavn, Frederiksdal**

① Der er en lille prik på mit landkort, som er et rigtigt hyggeligt sted.

Men hvis kortet er for lille, kommer prikken slet ikke med

Men for os, der startede livet her, er den prik et univers,

der har fyldt vort liv med minder - godt og ondt - på kryds og tværs.

**Frederiksdal – mit livs oase på heden**

**Frederiksdal – med skov for oven, og lyng for neden**

**Hvor jeg end i verden rejser – vil jeg altid vær' loyal**

**Mod min dejlige hjemstavn, Frederiksdal**

② Helt fra starten da var du bare en lille hedekoloni,

Seje jyder dyrkede den magre jord, fik den frugtbar med energi.

Tørv fra mosen og træ fra skoven, kom vor landsbyfolk til gavn.

Og som prikken over i'et, blev byen døbt med kongens navn.

**Frederiksdal – mit livs oase på heden**

**Frederiksdal – med skov for oven, og lyng for neden**

**Hvor jeg end i verden rejser – vil jeg altid vær' loyal**

**Mod min dejlige hjemstavn, Frederiksdal**

③ Midt imellem tre gamle kirker, ligger trygt vor Frederiksdal

Der er trivsel og fest i gaden, og byen øger sit areal

Mange gode aktiviteter holder borgerne i sving

Byen fremtid byder alle på så mange gode ting.①①

**Frederiksdal – mit livs oase på heden**

**Frederiksdal – med skov for oven, og lyng for neden**

**Hvor jeg end i verden rejser – vil jeg altid vær' loyal**

**Mod min dejlige hjemstavn ..... Frederiksdal**